

Den engelske reformerte kirke i Begijnhof, Amsterdam

Kort guide for besøgende

I morgen tidlig tager jeg hen til den engelske kirke; den ligger der så fredeligt om aftenen i den stille Begijnhof blandt tjørnehækkene og virker, som om den siger: In loco isto dabo pacem: På dette sted vil jeg give fred, siger Herren. Amen, sådan skal det være”.

Vincent van Gogh

- Når du går ind gennem den overdækkede indgang (B), leder døren på din højre side til konsistoriet (C). (Konsistorie kammeret er ikke åbent for besøgende.)
- Når du går ind i kirken, så læg mærke til to smukke gotiske vinduer, et i den overdækkede indgang og det andet lige indenfor i kirken, begge to blev indviet efter restaureringen i 1975. Længere henne er der to mindre viduer (2A), som gav lys til prædikestolen, da den stod mellem dem.
- Der er adskillige standarter inde i kirken. Den første er Skotlands royale standart, og den anden er en kopi af krigstandarten fra et skotsk regiment (Mackay), som var et af de regimenter, der kæmpede i Nederlandene i kampen for uafhængighed fra Spanien i det 16. århundrede. Andre standarter er fra Nederlandene, Orange-Nassau (Oranien), Storbritannien, Skotland og Canada.
- Når du når koret (E), så se dig tilbage, hvor du for enden af kirken ser den udskårne orgeludsmykning fra det 18. århundrede, udarbejdet af Jacob Hulstman. Udsmykningen blev restaureret i 1999. Orgelet blev også restaureret ved århundredeskiftet af Flentrop fra Zaandam efter de originale tegninger. Orgelet blev bygget i kirken af Christian Müller i det 18. århundrede.
- & 6 Foran det lille transportable orgel (også bygget af Flentrop) står pulten med reliefferne af de fire evangelister, udskåret af Nico Onkenhout i 1977.
- På nadverbordet står en af vores første bibler fra 1763.
- For enden af koret er vores eneste blyindfattede vindue, som var en gave fra Hr. Edward Bok fra USA i 1920 i anledning af 300. årsdagen for 'Pilgrimmenes' afrejse fra Leiden til den nye verden. Mange af 'Pilgrimmenes' havde før boet i Amsterdam.
- Ved siden af prædikestolens trappetrin står døbefonten.
- Prædikestolen er udsmykket med et sæt udskårne paneler tegnet af Piet Mondriaan og udskåret af Edema van der Tuuk til minde om dronning Wilhelminas kroning i 1898. Biblen står på et bord understøttet af en fin messingpult skænket af statholder Vilhelm III af Oranien og hans kone Mary Stuart i 1689, da de blev anmodet om at blive regenter af Storbritannien.
- På væggen ved siden af prædikestolen hænger et keltisk kors, en gave fra Alle-Dag Kerk som har forestået nederlandske gudstjenester om onsdagen i vores kirke i mange år.

- Til højre for prædikestolen fører en dør ind til 'diakonerrummet' (D). Paneler med lister over dem, der har tjent vores sogn som diakoner, er placeret på væggene i og udenfor diakonerrummet.
- Langs med kirkens sydmur står borgmesterens udskårne kirkebænk. Den stod over for prædikestolen i den periode, hvor prædikestolen stod ved nordmuren (1607-1912).
- Længere henne, ved siden af skabet i hjørnet, kan man se Døden på en af gravpladerne. 'Beguinerne' blev begravet under kirkens gulv indtil 1818; andre, bl.a. barokkomponisten Locatelli, blev også begravet under gravpladerne. De havde købt deres plads af konsistoriet.
- Når du forlader kirken, er der på venstre side af bagmuren en indrammet kopi af den første side af et dokument til vidnesbyrd om, at John Paget holdt sin første prædiken i kirken d. 5. februar 1607.



Vil du gerne vide mere?

For mere detaljeret information om kirkens spændende historie, begunerne og Begijnhof, kan du købe 'The English Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History'

”had ingen vare fremmed inden for disse mure”

HJEM FOR ET INTERNATIONALT SOGN

Den engelske reformerte kirke er et hjem for mange mennesker, som gerne vil gå til gudstjeneste på engelsk i Amsterdam. Presbyterianere fra Storbritannien, Holland, Canada, USA, Afrika og Japan, såvel som mange andre trossamfund er repræsenteret ved vores gudstjeneste om søndagen. En undersøgelse, der blev gennemført for nylig, viste, at der var 25 forskellige nationaliteter fra mere end 20 trossamfund til stede ved en af vores gudstjenester.

Vi er et blandet fællesskab: flygtninge og forretningsfolk, musikere og advokater, husmødre og bankansatte, studerende, og mange andre, som vil mødes til gudstjeneste og støtte hinanden. Nogle har været i vort sogn hele deres liv, andre er først kommet til Holland som voksne for at studere eller arbejde. Vi bevarer kontakten til medlemmer, som arbejder uden for Holland gennem Médecins sans Frontières, og vi samler penge ind til Mulanje missionshospitalet i Malawi.

VELKOMMEN

Alle, som gerne vil deltage i søndagsgudstjenesten kl. 10.30, er meget velkomne. Alle vores gudstjenester er på engelsk og for at hele familien kan gå sammen i kirke, bliver børnene passet i vuggestuen, søndagsskolen og i juniorkirken. Efter gudstjenesten serveres der kage og kaffe i kirkesalen for alle besøgende og sognebørn.

Man kan gå til alters den første søndag i hver måned, skærtorsdag og påskedag. Der er andre særlige gudstjenester i den stille uge og i julen. Disse gudstjenester ledes af vores kor ligesom gudstjenesten den anden søndag hver måned (undtagen fra juli til september).

MENNESKER MED EN HISTORIE

Vores sogn er blomstret op i løbet af årene og har bevaret engelske gudstjenester i hjertet af Amsterdam siden 1607, bortset fra en kort periode under 2. Verdenskrig.

Den engelske reformerte kirke blev grundlagt inden for rammerne af den reformerte kirke i Nederlandene, altid med en engelsk eller skotsk præst. I midten af det 18. århundrede knyttede sognet forbindelse til Skotland, fordi vores præster altid kom fra Skotland.

Sognet er nu en fuldstændig integreret del af The Church of Scotland i Det Europæiske Presbyterium. Ved Presbyteriets halvårslige forsamlinger deltager repræsentanter for de tolv europæiske menigheder under The Church of Scotland. Sognet er også repræsenteret af en kirkeældste på Amsterdams Kapitlet, der forestås af Den Nederlandske Reformerte Kirke.

Vi er et voksende sogn med næsten 400 sognebørn, og afspejler fortsat Amsterdams internationale dimension og den kristne kirkes verden. Konsistoriet, som leder sognet, har normalt tolv medlemmer, både dekaner og kirkeældste, som repræsenterer bredden i sognet med hensyn til alder og baggrund.

DEN HISTORISKE KIRKE I BEGIJNHOF

Den første kirke i Begijnhof blev bygget i 1419 og skabte et sted for gudsdyrkelse for nonner, Begijnen eller Beguines, som boede i bygningerne omkring kirken. Trækirken, det meste af Begijnhof og en betydelig del af Amsterdam brændte i 1421.

I slutningen af det 15. århundrede blev Begijnhof og kapellet genopbygget i mursten og sten. Under reformationen blev kirken lukket, da byfædre kun tillod den Reformerte kirkes gudstjenester.

Bygningen lå ubenyttet hen i nogen tid, bortset fra at blive brugt som magasin og vaskeri for Begijnhof. Da engelsktalende kirkegængere i Amsterdam bad om at få et sted, hvor de kunne forrette gudstjenester, gav byfædre den ubenyttede bygning i Begijnhof. Den første gudstjeneste fandt sted i februar 1607.

Bygningen blev udvidet i den anden halvdel af det 17. århundrede og blev officielt sognets ejendom i 1812. Grundplanen blev ændret i 1912, og bygningen blev restaureret i 1970'erne.

Yderligere en stor restaurering af fundamentet og reovering af kirkens indre blev gennemført i sommeren og efteråret 2005. Sognet er i gang med at indsamle penge for at udligne underskuddet i kirkens restaureringsfond.



For flere informationer:

Website: www.ercadam.nl

Præst: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9,
1071 LH Amsterdam

Tlf: 020 672 2288
Fax: 020 676 4895