

Engelska Reformerta Kyrkan på Begijnhof, Amsterdam

Kort guide för besökare

"I morgon bitti ska jag gå i engelska kyrkan; på kvällen ligger den där så fridfullt på den stilla Begijnhof bland tornhäckarna, och verkar säga: In loco isto dabo pacem: på denna plats skall jag bringa fred, säger Herren, Amen, så må det vara."

Vincent van Gogh

1. Innerhallens (B) högra dörr leder till konsistoriet (C). (Konsistoriet är inte tillgängligt för besökare.)

2. Inne i kyrkan finns två vackra gotiska fönster, ett i hallen och ett just inne i kyrksalen. Båda öppnades igen under restaurationen 1975. Något längre fram finns två mindre fönster (2A). De är placerade snett i muren för att ge ljus åt predikstolen när den tidigare stod mellan dessa.

3. Det finns flera flaggor i kyrkan. Den första är det skotska kungliga standaret, den andra är en kopia av stridsbaneret till ett av de skotska regementen (Mackay Regimente) som stred i Nederländerna under åttioåriga kriget mot Spanien på 1500-talet. Vidare finns Nederländernas, det nederländska kungahusets, Storbritanniens, Skottlands och Kanadas flaggor.

4. När man når koret (E) och vänder sig om ser man orgelfasaden på kyrkans bakre vägg. Denna skars i trä på 1700-talet av Jacob Hultman och restaurerades helt 1999. Kring millenniumskiftet byggdes orgeln om av den zaandamska firman Flentrop. Detta gjordes enligt originalskisserna för 1700-talsorgeln som byggdes av Christiaan Müller.

5&6. Framför den lilla positivorgeln, också den byggd av Flentrop, står pulpeten som bär symbolerna för de fyra evangelisterna. Den skars av Nico Onkenhout 1977.

7. På nattvardsbordet ligger en av våra äldsta biblar, daterad 1763.

8. På korets baksida finner man det enda fönstret med glasmålning. Det skänktes 1920 av Edward Bok från USA, med anledning av 300-års jubileet för pilgrimfädernas avfärd från Leiden till Nya Världen. Många av pilgrimfäderna hade tidigare bott i Amsterdam.

9. Vid sidan av predikstolens trappa står dopfunten.

10. Predikstolen är dekorerad med en grupp paneler ritade av Piet Mondriaan och skurna av Edema van der Tuuk. Detta för att fira minnet av Drottning Vilhelminas trontillträde år 1898. Bibeln ligger på ett bord stödd av ett mässingsställ. Det skänktes till kyrkan 1689 av ståthållare Vilhelm III och hans fru Mary Stuart då de kallades att bli regenter av Storbritannien.

11. På väggen ovanför dörren som leder till diakonsrummet (D) hänger ett keltiskt kors, en gåva från stiftelsen Alle-Dag-Kerk som i många år har organiserat nederländska gudstjänster på onsdagar i kyrkan.

12. Till höger om predikstolen finns en dörr som leder till diakonsrummet (D). Här, liksom bredvid dörren i själva kyrkan, syns pannåer på väggen som visar namnen på de som tjänat som församlingens diakoner.

13. Mot söderväggen står borgmästarbänken som är dekorerad med träsniderier. Då predikstolen stod mot norrväggen, 1607-1912, stod den mitt emot borgmästarbänken.

14. På en av gravstenarna, bredvid skåpet i hörnet, kan man se dödens lie inristad. Fram till 1818 begravdes Beginerna under golvet i kyrkan. Även andra som köpt gravplats av kyrkorådet begravdes här, däribland barockkompositören Locatelli.

15. När man går ut ur kyrkan, ser man på bakre väggen till vänster ett inramat faksimil av första sidan i ett protokoll, i vilket det står att John Paget höll sin första predikan i kyrkan den 5:e februari 1607.

Vill Du veta mer?

Ytterligare detaljer om kyrkans, Beginernas och Begijnhofs rika historia finns i häftet "The English Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History", som säljes här.



"Låt inom dessa murar ingen vara en främling."

ETT HEM FÖR EN INTERNATIONELL FÖRSAMLING

The English Reformed Church - engelska reformerta kyrkan - är ett hem för många människor som vill fira gudstjänsten på engelska. Förutom protestanter från Storbritannien, Kanada, USA, Afrika och Japan, är många andra nationaliteter representerade i kyrkan på söndagsmorgonen. Nyligen visade en undersökning att det fanns tjugofem nationaliteter och tjugo kyrkosamfund närvarande under en gudstjänst.

Vi är en blandad gemenskap: flyktingar och affärsmän, musiker och jurister, hemmafruar och bankirer, studenter och många andra som samlas för andakt och för att stödja varandra. Somliga har varit medlemmar i församlingen i hela sitt liv, andra kom som vuxna för att studera eller arbeta i Nederländerna.

Vi har kontakt med medlemmar som arbetar utanför Nederländerna i hjälporganisationen Médecins sans Frontières -Läkare Utan Gränser – och vi samlar in pengar till Mulanje Missions Sjukhus i Malawi.

VÄLKOMNA

Vi välkomnar alla som vill fira gudstjänst med oss på söndagsmorgonen klockan 10.30. Alla våra gudstjänster är på engelska. För barnen finns det ett dagis, en söndagsskola och ungdomsskyrka. Hela familjen kan därför komma till kyrkan tillsammans. Efter gudstjänsten välkomnar vi besökare och församlingsmedlemmar till kyrkkaffe i samlingslokalen.

Den heliga nattvarden firas första söndagen i varje månad, liksom på skärtorsdagen och påskdagen. Det finns också andra speciella gudstjänster i påskveckan och vid jultiden. Dessa gudstjänster leds av kyrkokören. Kören leder också gudstjänsten andra söndagen i varje månad förutom under sommaren (juli till september).

MÄNNISKOR MED EN HISTORIA

Vår församling har blomstrat genom åren, med engelska gudstjänster i hjärtat av Amsterdam sedan 1607, utom en kort period under andra världskriget, då Nederländerna var under tysk ockupation.

The English Reformed Church -engelska reformerta kyrkan -grundades under reformerta kyrkan i Nederländerna, alltid med engelska och skotska präster. I mitten av 1700-talet uppstod starka band med Skottland, och sedan dess har prästerna alltid kommit från Skottland.

Församlingen utgör nu till fullo en del av Skotska kyrkan, i det europeiska presbyteriet. Under dess halvåriga sammanträden bevisas Synoden av representanter från Skotska kyrkans tolv europeiska församlingar. Församlingen representeras också av en äldste i Amsterdams Classis av Nederländska reformerta kyrkan.

Vi är en växande församling med nästan 400 medlemmar, och vi fortsätter att återspegla Amsterdams och den kristna kyrkans internationella karaktär. Kyrkorådet som leder församlingen har vanligen tolv medlemmar, både diakoner och äldste, som representerar församlingens bredd i ålder och bakgrund.



DEN HISTORISKA KYRKAN PÅ BEGIJNHOF

Den första kyrkan på Begijnhof invigdes år 1419 och var ett kyrkorum för ett lekmannasamfund av gudsdyrkande kvinnor, Beginerna, som bodde på gården runt omkring.

Träkyrkan brann ner år 1421 tillsammans med det mesta av Begijnhof och en stor del av Amsterdam.

Vid slutet av 1400-talet blev Begijnhof och dess kapell återuppbyggda i sten. Under reformationen stängdes kyrkan då borgmästarna förbjöd alla andaktsutövningar, utom de reformerta.

Förutom som lagerlokal och tvättstuga för Begijnhof, stod byggnaden oanvänd under en tid. Då engelsktalande protestanter i Amsterdam bad om en plats för att hålla gudstjänst, beslutade stadens styrelse att ställa byggnaden på Begijnhof till förfogande. Första gudstjänsten hölls i februari 1607.

Kyrkan genomgick ett omfattande renoveringsarbete, både invändigt och för ett återställande av grunden, under sommaren och hösten 2005.

För närmare information:

Website: www.ercadam.nl

Präst: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9
1071 LH Amsterdam

Tel 020 6722288
Fax 020 6764895